

## En første forklaring

De fleste mennesker behøver ingen forklaring på hvorfor de lever, hvad de har her at gøre. De er enten lykkelige med deres tilværelse eller ulykkelige, og i intet af disse tilfælde kan en bog som denne gøre dem lykkeligere. Det er heller ikke for dem denne bog er skrevet.

Men der findes en anden gruppe mennesker, ikke så stor men alligevel voksende, som er blevet opmærksom på deres behov for en forklaring. De fleste af dem har prøvet det ene og det andet uden at blive tilfreds: religion, filosofi, videnskab, okkultisme. De har et instinkt, som siger dem at sådan, som autoriteterne påstår at det er, kan det ikke være; at der må findes noget mere, noget større, noget umådeligt vigtigere end det som autoriteterne kalder "vores virkelighed".

Denne gruppe kan man kalde for de selvstændige søgere. Selvstændige, fordi de selv vil bestemme, hvad de skal godtage. Søgere fordi de ikke har fundet noget, som holder for deres medfødte kritiske sans, og altså søger videre. Det er for de selvstændige søgere denne bog er skrevet.

Det kan være at de under læsningen af bogen får fornemmelsen af endelig at være havnet på rette spor. Ingenting skulle glæde forfatteren mere end at hans bog gjorde søgere til findere. Selv om han dog ikke tror, at en bog kan erstatte ens egen erfaring fra livet. Men hvad han derimod vil, er at hans bog bliver en indgang, en første vejleder ind i en uanet verden. Denne verden er esoterikens virkelighed.

Den esoteriske kundskab om livet er ældre end mennesket. Alligevel står den, evig ung, til tjeneste for hver ny generation af søgere, til brug for dem, der aldrig slutter med at spørge og som aldrig har mistet fornemmelsen af forundring.

I vor tid bliver stadig flere mennesker interesserede i esoteriken, og der findes en righoldig litteratur der kan læses på flere sprog. En svensk esoteriker, Henry T. Laurency, har mere end nogen anden virket for at gøre denne livskundskab tilgængelig for vor tids mennesker. Som grundlag har han brugt Pythagoras kundskabssystem, hylozoiken.

Siden år 1979 har en forlagsstiftelse arbejdet med at udgive og sprede Laurencys skrifter. Det indtil nu udgivne materiale omfatter mere end 2000 trykte sider. Der er behov for en introduktion for nybegyndere og en sammenfatning for dem, der allerede er orienteret. Derfor denne bog.

Bogen er organiseret i tolv afdelinger, hver og en med et antal kapitler. Afdelingerne hænger parvis sammen. Et og To giver indledning til og oversigt over Pythagoras kundskabssystem i moderne begreber. Tre og Fire giver en ganske teknisk redegørelse for tilværelsens grundfaktorer: materie, bevægelse og bevidsthed. Fem og Seks handler om den levende natur og menneskets plads deri. Syv og Otte behandler de livslove, som er vigtigst for os mennesker at vide noget om. Ni og Ti redegør for menneskets nærmeste muligheder for selvudvikling. Elleve og Tolv udvider perspektivet i vor tilværelse, vor fortid og vor fremtid.

Stoffet er grupperet mere efter en pædagogisk metode end efter en systematisk metode. Til slut findes en henvisning til yderligere litteraturstudier.

Skövde, den 28 april 1991  
og Wesak år 42 i Aquariusepoken

Lars Adelskogh